

# Bouwsels

## Tentoonstelling Hannie Bushoff

Al eerder, in 2008 en 2013 exposeerde ik in het Therapeuticum met mijn stokkenvogels. Vogels gemaakt van stokken en papier.

Daartoe struin ik in de bossen. Mijn oog valt op oude eiken. Ik zie takken verhard door de jaren, afgesleten en verweerd door weer en wind. Takken: vogels in wording. Het dode hout daagt mij uit om tot "leven" te wekken. Geen



stok gelijk, maakt elke vogel zeldzaam in zijn soort.

Vogels, ook wel hemelse boodschappers genoemd, zitten van oudsher vol symboliek.

Bij de expositie nu ziet u, naast een enkele vogel, mijn nieuwere werk: bouwsels.

Behalve in de natuur, struin ik ook graag

over verlaten bouw -en fabrieksterreinen, te vinden aan de rafelranden van de stad, met oog voor "resten". Met deze verweerde en vervallen materialen, die ooit een ander leven hebben gekend, bouw ik tot nieuwe vormen ontstaan.



Zo gaan deze materialen een tweede leven in. Thema's zijn beweging, tijd, geloof, en andere mysteries ...

Hannie Bushoff

[www.stokkenvogelsenmeer.nl](http://www.stokkenvogelsenmeer.nl)